



## Nieuwsbrief 8 Fam. Blok - mei 2022

### In deze nieuwsbrief

- Taal- en cultuurstudie
- Ontwikkelingen en werkzaamheden
- Als een beker koud water
- Hartelijk bedankt!
- De kidscorner
- Vanuit het Hometeam
- Acties



Aankomst container. De stickers zitten er nog op!

### Meer informatie

We verwijzen u graag naar de website van familie Blok: [www.josenjolena.nl](http://www.josenjolena.nl)

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen, heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar: [hometeamfamblok@outlook.com](mailto:hometeamfamblok@outlook.com)

*"Mam, weet u waar ik zin in heb? Lekker koud water!" Dit horen we steeds vaker van onze kinderen nu de temperaturen hier behoorlijk oplopen. Een beker koud water... het doet denken aan de opdracht die we lezen in Mattheus 10:42. Soms denken we in grote dingen, maar hier lezen we juist over zorgdragen, ook in het kleine, voor de volgelingen van de Heere Jezus. Een opdracht voor in Nederland, maar ook voor hier in Guinee-Bissau. Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief met een warme groet vanuit Guinee-Bissau!*

### Taal- en cultuurstudie

Op dit moment volgen we 's morgens taalstudie bij het huis van onze taalleraar onder de mangoboom, tussen de rondscharrelende kippen, geiten en varkens. Onze nieuwe taalleraar spreekt geen Engels. We kunnen dus niets anders dan in het Creools communiceren! Afrika kent een grote rijkdom aan verhalen welke van mond tot mond, generaties lang al zijn doorverteld. In deze verhalen zit een moraal welke doorgegeven wordt. Onze taalleraar vertelt deze verhalen aan ons door, wij vertellen het terug in het Creools aan hem en vervolgens zetten we deze verhalen op schrift. Zo komen alle vaardigheden aan bod: luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast lezen we samen uit de (kinder)bijbel en vertalen we dit weer naar het Nederlands. Het is zo fijn dat we steeds meer Creools verstaan en spreken! Zo kunnen we nu veel gesprekken volgen, zelf inkopen doen, afspraken maken en contacten leggen. Naast de morgens taallessen, proberen we 's middags het geleerde van de morgen nog eens te herhalen, de taal in de praktijk te brengen en relaties op te bouwen door bezoeken af te leggen en samen te werken met de lokale bevolking.

### Ontwikkelingen en werkzaamheden

In de afgelopen maanden is er hier weer veel gebeurd. Wat was het feest eind februari toen na 5 maanden onze container aankwam! Inmiddels slapen we weer heerlijk in een bed en speelt Jannafien hele middagen met haar pop. Jan-Onno is vaak samen met lokale kinderen op de skelter te vinden. Daarnaast is het eerste deel van ons appartement gerenoveerd en wonen we daar nu in! We hebben alleen nog geen keuken, geen eigen ruimte voor het lesgeven van onze kids en geen kantoortje. Jos coördineert op dit moment de renovatie ervan. Een aannemer komt hier zonder gereedschap en ook alle materialen moeten zelf worden ingekocht. Al met al veel regelwerk, zeker omdat spullen hier vaak slecht te verkrijgen zijn.

Verder is Jos bezig om samen met lokale jongeren de speeltuin op te knappen. Sinds kort organiseert Jolena iedere woensdagmiddag, samen met lokale jongeren en de onderwijsvrijwilligers, een kinderbijbelclub bij ons op de compound in deze speeltuin, waarbij we samen met de kinderen zingen, bidden, een Bijbelverhaal horen en een Bijbeltekst aanleren. Daarna organiseren we activiteiten: zoals het kleuren van een kleurplaat, spelletjes en spelen de kinderen in de speeltuin. Wat zijn we verwonderd, dat in het drukke seizoen van cashewoogst de kinderen allemaal mee moeten helpen om cashew te rapen, er de eerste keer rond de 70 kinderen kwamen naar de kinderbijbelclub! Zo'n 90% van de kinderen heeft een moslim of animistische achtergrond en nog nooit van het evangelie gehoord. Dit is de tijd om te zaaien, biddend om ontkieming en groei!



Bijbelstudie tijdens kamp.



Taalles onder de mangoboom



Relaties leggen met de vrouwen van een moslimfamilie.



Samen een Bijbeltekst leren op de kinderclub



Op bezoek bij Amadu. Relaties leggen met een moslimfamilie.



De twee vrienden Mustafa en Jan-Onno

Eind februari zijn we op kamp geweest in de bush, zonder enige voorziening midden in de natuur, met als doel toerusting en ontspanning. Samen met jongeren (o.a. ex moslim; zij hebben te maken met continue spanning door bedreiging van familie en omgeving) hebben we stil gestaan bij het leven van Daniël en de God van Daniël. Waardevolle gesprekken en contacten! Verder hebben we met elkaar onze eigen maaltijd bij elkaar gevist, geroosterd en gerookt, cashewnoten gezocht en gebrand. Bushcraften 😊....

### Als een beker koud water

"Ik wil ze hier laten." Iedere dag komen er verschillende mensen naar de compound om hulp. De één heeft medicijnen tegen epilepsie nodig, de ander heeft geen geld om rijst te kopen, weer een ander kan slecht zien en vraagt om een bril of hebben een kindje bij zich met een beperking en willen het kindje hier laten. Vaak is het de omgeving die aan geeft dat het kindje bijvoorbeeld bezeten is door de Iran (bosgeest) of dat een vloek op de familie rust. De omgeving voert zo'n druk op de moeder uit dat er eigenlijk maar één oplossing overblijft: het kindje 'wegdoen'. Sommige ouders horen van het project Jedidja en komen daarom, soms na een lange reis, naar onze compound. Zo ook de moeder van Celesti. Celesti is drie jaar, ze heeft een ontwikkelingsachterstand. Ze kan nog niet lopen of praten en heeft veel last van epileptische aanvallen. Dit vrolijke meisje kan zich erg snel zittend verplaatsen. Alles wat ze vindt, wil ze onderzoeken en stopt ze in haar mond. De Oma van Celesti zorgde vaak voor haar, zodat moeder naar de markt of naar de rijstvelden kon, maar Celesti haar oma is overleden. Hoe moet dit nu? Niemand wil dit meisje.. moeder schaamt zich.. en ze kan geen geld verdienen.. Geen geld is geen eten. Celesti meenemen op haar rug is te zwaar en ze wil meer bewegingsvrijheid. Moeder weet het niet meer...zo komt de moeder van Celesti op een vrijdagmiddag na een lange reis aan op onze compound. Samen hebben we besloten dat als ze dit wil ze hier een weekend kan blijven. In dit weekend hebben we Celesti geobserveerd, naar het verhaal van moeder geluisterd en samen met haar gepraat. Deze jonge, animistische moeder is anal-fabeet. We hebben voor haar en Celesti op de veranda Bijbelverhalen voorgelezen en verteld wie de Heere Jezus is en dat Hij ook haar kan en wil helpen. Voor Celesti hebben we haar een buggy gegeven (buggy's van de inzameling in september!). Wat was moeder daar blij mee. Nu kan ze toch naar de markt, koken of cashew zoeken en Celesti meenemen! Bemoedigd ging deze moeder maandag samen met haar dochtertje weer naar huis! Een christelijke vrijwilliger van het project Jedidja zal haar en Celesti regelmatig bezoeken om te ondersteunen waar nodig.

### Hartelijk bedankt!

Voor het eerst jarig zijn in Guinee-Bissau is toch anders dan in Nederland. Wat zijn we verrast! Hartelijk bedankt voor alle berichtjes, tekeningen, kaartjes en cadeautjes voor Jolena's en Jannafiens verjaardag! Ze staan nog steeds uitgestald op een kastje 😊

## De kidscorner

### Bon dia jongens en meiden, vriendjes en vriendinnetjes,

Jan-Onno: Ik wil jullie graag mijn nieuwe vriendje laten zien! Hij heet Mustafa. Zijn papa en mama zijn moslim. Iedere middag komt hij met ons spelen. Hij moet wel ver lopen om bij ons te komen. Weetje wat grappig is: wij praten geen Creools met elkaar! Wij praten met onze handen! Mustafa is doof. Maar eigenlijk vind ik praten met mijn handen wel makkelijker. Wij spelen graag samen met de skelter, dan brengen we spullen naar de afvalhoop. Maar weet je wat we allebei super leuk vinden? Koko di kaju zoeken. Dat is een vrucht met een cashewnoot eraan. De vrucht eten we op. Dat is zo lekker, daar zit heel veel sap in! De cashewnoten verzamelen we in een bakje. Met ons bakje gaan we naar de wacht. Daar zoeken we naar takjes en samen met de wacht maken we een vuurtje. Op het vuurtje leggen we een stuk golfplaat en daarop leggen we de cashewnoten. Af en toe moet je er met een dikke stok goed in roeren. Cashewnoten kan je zo nog niet eten, er zit een dikke schil rond die eerst gebrand moet worden. Daarna laten we ze afkoelen in het zand en tikken we met een steentje of stok de zwarte, verkooldde schil eraf en dan smullen maar! Iedere week mag Mustafa ook een keer bij ons eten, dat is echt feest! We lezen samen uit de (Creoolse) kinderbijbel en zingen met gebaren, zodat ook Mustafa van de Heere Jezus hoort!

Jannafien: Wij zijn een poosje terug naar Bissau geweest. Dat is een hele grote stad en heel ver rijden. Papa moest er allemaal spulletjes kopen voor het opknappen van de speeltuin en ik mocht wat lekkers uitzoeken voor mijn verjaardag! (Ze hebben daar één grote winkel, het lijkt een klein beetje op de COOP in Nederland.) Ze hadden daar dit keer chocolade koekjes en chipjes! Die heb ik natuurlijk uitgekozen! Onze auto was kapot en moest naar de garage in Bissau. Weetje wat we toen hebben gedaan? Toen zijn we met taxi's door de stad om boodschappen gereden. Dat was echt een heel avontuur en ik vond het ook wel een beetje spannend. De hele weg is vol met heel veel taxi's, busjes, auto's, motakarus (driewielers), etc. Soms wel vier auto's naast elkaar op een smalle weg en tussendoor steken er ook gewoon mensen over en lopen over straat. Het grappige is, is dat iedere taxi blauw met wit geverfd moet zijn. Aan de buitenkant lijken ze op elkaar, maar vanbinnen zijn ze allemaal verschillend. Bij de ene zit er een hele grote barst in de voorruit, bij de andere hangen er 11 luchtverfrissers voorin, bij weer een andere gaat de deur niet goed dicht, sommige hebben heerlijke zachte pluizige hoofdkussentjes of piepen erg als je rijdt. Als je wilt meerijden moet je gewoon aan de kant van de weg staan, je hand uitsteken en dan stopt de taxi. De chauffeur vraagt waar je naartoe wilt. Daarna moet je een prijs afspreken, dat lijkt soms wel een beetje een spelletje. Als je samen de prijs hebt afgesproken, mag je instappen. Wij gingen altijd met z'n vieren achterin. Onderweg stappen er nog andere mensen voorin in... en niet alleen mensen. Moet je eens raden wat er nog meer meerijdt! ...kippen 😊 Een mevrouw was naar de markt geweest en had zes kippen gekocht. Ze hield in allebei haar handen 3 kippen aan hun poten op z'n kop vast. Ze wilde met de taxi naar huis. 4 kippen stopte ze in de kofferbak van de taxi en twee hield ze op haar schoot. Het was echt een heel gekakel en gegiechel in de taxi. :)

Ate logu! Tot ziens!

#### ONDERWIJSVRIJWILLEGER(S) NODIG

Benieuwd naar deze vature scan de QR-code. Hier vind je meer informatie en wie weet ben jij straks onze juf/meester.



## Vanuit het Hometeam

#### Bedankt!

Allereerst willen we iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd via een actie.

Dit hebben de acties opgebracht:

De tulpenactie: ruim € 1200 euro

De tompoucenactie: € 964,95

En tot nu toe heeft de marktplaatsapp opgebracht: € 446,50

Ook willen we een ieder bedanken die post heeft gestuurd voor o.a. de verjaardagen van Jolena en Jannafien. Ze waarderen het echt enorm! Zo wordt ook op deze manier met hen meegeleefd.

De volgende verjaardag wordt alvast in deze nieuwsbrief vermeldt en dat is die van Jos. Hij hoopt D.V. 13 juli jarig te zijn. Hierbij een oproep om ook aan zijn verjaardag te denken.

#### Postadres familie Blok – Guinee-Bissau:

*KIMON Familia Blok  
Apartado 908 Bissau  
Guinee-Bissau  
África Occidental*

#### Financiën

Hartelijk dank voor uw steun aan de uitzending van fam. Blok. Uw gebed en financiële steun is onmisbaar. Iedere maand en kwartaal ontvangen we ook uw periodieke giften, hopelijk mag dat zo blijven doorgaan. Al die bedragen bij elkaar zorgen voor een mooie bijdrage in de dekking van alle kosten.

Ook met uw bedrijf kunt u bijdragen in de kosten voor de uitzending. Dit kan periodiek, maar ook wanneer u wil bijdragen aan een specifiek doel, of een actie wilt sponsoren. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met het hometeam.



Samen met Mustafa cashewnoten branden.



In de taxi met voorin de kippen.



Samenwerken met de lokale bevolking. Het beantwoorden van vragen in de timmerwerkplaats.



Zo groeit de cashewnoot

#### Financiële stand



# Acties

## Komende acties

Qua acties blijven we zeker actief.

Voor de kinderen van de Koningin Julianaschool zal er een **pannenkoekactie** gehouden worden.

Deze actie zal verdeeld worden over twee woensdagmiddagen. **D.V. 1 juni voor de groepen 3, 4 en 5** en **D.V. 15 juni voor de groepen 6, 7 en 8**. Het is gelijk uit school. Bij goed weer is het te doen op het grasveld naast het schoolplein. Anders wordt er in één van de kerkzalen gegeten.

Als het goed is hebben veel kinderen een aanmeldformulier gekregen via het kinderkoor. Voor degenen die niet op het kinderkoor zitten kan er nog opgegeven worden via de mail, via dit emailadres: [pannenkoekenfeest2022@gmail.com](mailto:pannenkoekenfeest2022@gmail.com)

U begrijpt dat we pannenkoekenbakkers/-baksters nodig hebben. Bakt u mee voor het goede doel? Opgeven kan ook via bovenstaand emailadres. We hopen dat we met genoeg pannenkoeken kunnen bakken, zodat het voor de kinderen een echt feest wordt.

## Boekenbeurs

D.V. zaterdag 11 juni zal er een boekenbeurs gehouden worden in de hal van de kerk. Ook zal er koffie/thee geschonken worden met wat lekkers erbij. Wat is er nou fijner dan te snuffelen in een boek onder het genot van een bakje koffie of een kopje thee?! *Iedereen is van harte welkom!*

## Marktplaatsapp

Even ter info: via de marktplaatsapp kunt u spullen kopen en verkopen (omgeving 's-Gravenpolder).

Om u aan te melden kunt u deze link gebruiken:

<https://chat.whatsapp.com/EdMdwXWf30b1L5KZ9yGQSQ>

óf scan deze QR-code:



Voor elk verkocht product gaat er minimaal €1,00 naar Fam. Blok. Informatie volgt regelmatig in de appgroep.

## Gebedspunten:

### Wilt u/jij danken voor:

- Voor de aangekomen container
- Voor nieuwe vriendjes en vriendinnetjes van Jan-Onno en Jannafien
- Voor onze gezondheid
- Omdat Hij altijd Dezelfde blijft ook in moeilijke momenten

### Wilt u/jij bidden voor:

- Om energie en doorzettingsvermogen voor het leren van de taal
- Om liefde en wijsheid in de omgang met de lokale bevolking
- Voor de komst van een nieuwe onderwijsvrijwilliger
- Voor een fijne verloftijd voor Marianne (april t/m augustus)
- Voor alle kinderen en volwassenen die hier op ons pad komen, dat ze het leven in Jezus Christus mogen vinden.
- Dat we in alles het oog gericht mogen houden op Hem!

## Graag ondersteun ik de uitzending van de familie Blok naar Guinee-Bissau

Ik machting stichting KIMON om elke maand / elk kwartaal / elk jaar\* €10 / 15 / 25 / 50 / 100 / \_\_\_\_\_\*\* van mijn rekening af te schrijven, ingaande per \_\_\_\_\_ t.b.v. de uitzending van familie Blok naar Guinee-Bissau.

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode en Woonplaats: \_\_\_\_\_

IBAN rekeningnummer: \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Email (i.v.m. nieuwsbrieven): \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

\* doorhalen wat niet van toepassing is

\*\* vul zelf het gewenste bedrag in

U kunt dit formulier opsturen:

--> Per post naar: Hometeam familie Blok, Kamperfoeliestraat 32, 4431 EC 's-Gravenpolder

--> Per mail naar: [hometeamfamblok@outlook.com](mailto:hometeamfamblok@outlook.com)

Enmalige giften zijn welkom op: NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon - o.v.v. uitzending familie Blok

